

Elke dode bejaarde is straks een zegen!

Een heftige titel maar ik leg het uit.

Opa van 93 kan zichzelf nog steeds red- den. Wast zichzelf en doet zijn huishouden en boodschapjes. Traag, maar hij heeft de tijd. Vanaf zijn zestigste, 33 jaar lang dus, was hij de overheid braaf ter wille door geen aanspraak te maken op zorg, laat staan een plek in Huize Steijndeld. Hij had wel geluk, want één infarctje en hij zou aan de zorgwolven zijn overgeleverd. Maar wat als hij dadelijk 103 is? Tegen die tijd is hij een gevaar voor zichzelf en zijn omge- ving. Hij verhongert en verdroogt, hij ver- geet het gas uit te doen, poept in zijn broek en is de weg kwijt. O ja, hij heeft een indicatie hoor. Dat is wel een waarde- loos papiertje want Steijndeld bestaat niet

meer. Afgebouwd sinds 2014. Maar er zijn wel degelijk creatieve oplossingen voor de toenemende zorgvraag. Zo kun je illegaal verpleegsters uit Oekraïne laten overko- men. Opa's AOW is daar een jaarsalaris, dus die willen wel. Of je kunt je met een beetje acteerwerk knettergek laten verkla- ren. Wedden dat je zó in een krankzinni- gengesticht zit als je je dagelijks naakt ver- toont op het stadhuis, schreeuwend dat je Napoleon bent en Gorinchem gaat bezet- ten? Je kunt je ook laten arresteren. Ge- vangenis zijn namelijk veel beter dan bejaardenhuizen. In het gevang mag je elke dag douchen, krijg je dagbesteding, makkelijke kleding, aangepaste maaltijden en er wordt constant op je gelet. Je mis-

daad moet dan wel goed zijn voor minstens 20 jaar petoet. Dus gaan krasse knarren in de cri- minele wietkwekerij, zware drugshandel of ze verzorgen do- delijke afrekeningen in het milieu. Bij arresta-

“

In het gevang mag je nog elke dag douchen



tie zullen ze onmiddellijk alles bekennen. Yes!

Maar het ultieme middel om aan al die zorgsores te ontkomen is de dood. Nadat de overheid de Euthanasiewet drastisch zal versoepelen, is het de zorgtaak van de gemeente dat cyaankali- capsules vrij verkrijgbaar zijn. Die werken snel, doeltreffend en pijn- loos. Scheelt ook een hoop ver- traging op het spoor. Elke overleden bejaarde is straks een zegen voor de ge- meentelijke begroting. Het is wachten op de eerste zorgdode. En 'niemand' is daarvoor ver- antwoordelijk. Echt niemand.

Uiteindelijk heeft Niemand het gedaan...

De berichten over de toekomstige ouderenzorg worden alleen maar zorgelijker.

Dat het leeft onder ouderen bleek wel uit de vele reacties die ik kreeg op mijn vorige column. Gezien in Nieuwsuur: In Huize Steijndeld staan 20 kamers leeg terwijl er 20 bejaarden, nota bene met een indicatie op de wachtlijst staan. Mag niet ingevuld worden, want Steijndeld moet in drie jaar maar liefst 144 kamers afstoten! Het schijnt een soort van 'bevel' van 'hogerhand' te zijn.

Als je ernaar vraagt wie 'hogerhand' dan wel is, kom je in een doolhof waar Kafka zijn vingers bij af zou likken. Nee, geen namen! Want privépersoon en functie moeten strikt van elkaar gescheiden zijn.

Geen mens wil als persoon publiekelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de keiharde maatregelen die 'van boven af' worden opgelegd. En toch, ze bestaan wel degelijk, want iemand moet het doen. Dus worden de namen van al die 'iemanden' angstvallig geheim gehouden en afgeschermd. Immers, in dit tijdperk van Facebook en andere mogelijke vormen van volksgericht is men zijn leven niet meer zeker. Je zult het toch op je geweten hebben dat je zoveel opgebouwde zorg moet vernietigen in naam van de burgerparticipatie en vooruitgang.

Of is het de vette bonus die dit soort mensen overeind houdt? Wie is 'van boven' en wie staat er aan de top? Een of andere

soort computer, genaamd 'Oz' of misschien wel 'Big Brother'? Welnee, het is... 'Niemand'!

Het is de truc die Odysseus gebruikte door zich bij de Cycloop voor te



Het is Niemand die ons controleert



stellen als 'Niemand'. Toen de andere reuzen hem vroegen wie dat oog had uitgestoken brulde hij: 'Niemand! Niemand heeft het gedaan!' Dus haalden ze hun schouders op en vertrokken. Ze konden hem niet helpen.

Het is niet alleen de ouderenzorg waar Niemand zetelt. Niemand is het onzichtbare, maar o zo voelbare onderdeel van onze samenleving. Het is Niemand die ons controleert en toch moet de boete worden betaald. Als je protesteert, protesteer je tegen Niemand. Niemand heeft een leger van controleurs op allerlei gebied. Maar wie controleert de controleurs? Niemand!

GORINCHEM

't Pand in Staat van Verwarring

Theater 't Pand in Gorinchem staat vrijdag in het teken van de anti-talkshow *De Staat van Verwarring*. Ronald Snijders en

'Hier Neffuh is mijn thuis'

Woensdag in protest naar gemeentehuis Werkendam