

## Gestraft door onkunde Overheid

22 jaar geleden heb mijn land(Duitsland),mijn familie ,kennissen en vrienden verlaten omdat ik in de Binnenvaart wou werken. Ik wist, als ik deze weg wil gaan, moest ik in Nederland zijn want da zijn de kansen op een carrière in de Binnenvaart groter. Dus hier was ik dan ,zonder thuis, zonder vrienden ,zonder de taal te spreken schijven en lezen. Een baan had ik snel , scheepsjongen op het Tankschip Benjamin. Dit schip meerde veel en lang in de Vluchthaven van Gorinchem. Heel gouv snapte ik waarom. Gorinchem had alles : Bunkerstation, cafés, winkels, ziekenhuis, restaurants noem het maar op en jullie hadden het. De Mensen, de Gorkumer, wat waren jullie in mijn ogen een bijzonder volkje; tolerant, hartelijk, vriendelijk,geduldig,nuchter,realistisch en jullie stonden altijd klaar als iemand hulp nodig had. Niets moest alles kon. Zelf voor mijn, een vreemde die ook nog niet eens jullie taal spraak. Het was altijd en vaste groep van gezellige schepen die in Gorinchem meerden : Artemis, Cascade, Lu-Die, Omega ,Argonaut, Pandu, Valzeinas, Christina, Linge, Ofri, Benjamin,..... Wij maakten vrienden onderling en met de prachtige mensen van Gorinchem. Ik voelde me hier thuis en accepteert, dus ik besloot dat ik van Gorinchem ook mijn thuis ga maken en zo dachten ook meer van mijn collega's. Ik heb dus een flatje in de Gildenwijk gekocht en heb de Nederlandse nationaliteit aan genomen . Ik had weer een plek gevonden waar ik mijn thuis voelde en ook thuis mocht noemen. Uit dank dat jullie ons zo hartelijk ontvangen hebben dachten wij tijdens de hoogwater ramp in de jaren 90 dat wij voor jullie wat terug moesten doen. Wij hebben ons met een groep Schippers bij de Hoogheemraadschap als vrijwilligers gemeld en hebben toen met zandzak vullen ,dragen en leggen bij de dijkcontrole verzwaring geholpen. Ik voelde me een Gorkumer en was er trots op. Maar ergens begin 2000 is er wat verandert. Het Bunkerstation moest weg wegens Horizon vervuiling en dat terwijl toch heel veel mensen het leuk vonden om te zien hoe de schepen er komen en gaan. Wij werden uit de vluchthaven verdreven , handhaven van een nieuwe regeling 3 keer 24 uur. Een alternatief werd snel gevonden , het Merwedekanaal. Het Merwedekanaal bleek zelf een betere optie te zijn want hier konden wij milieuvriendelijk meren door dat er stroomkasten staan en wij niet meer ons Dieselgeneratoren hoefden te laten lopen. De wat hogere stroomtarieven waren wij bereid te betalen want alles voor het milieu. De Gemeentestort was vlak bij dus ook een plek waar wij ons afval kwijt konden ,ook tegen betaling maar alles voor het milieu dus OK. In de Zomer had de jeugd uit de buur een duikplank, en trap waarmee ze weer het water uit konden en toezicht omdat altijd wel iemand aan dek was om op te letten dat er geen ongelukken gebeuren. En wij hadden nog steeds ons mogelijkheid in sociale contacten. En nu, nu worden wij ook uit het Merwedekanaal verdreven. Dus het stukje milieubewustzijn waar wij aan bij konden dragen valt ook weer weg . Hoe leg ik mijn Gezin uit dat ik weg moet , omdat de Gemeente en de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland mijn en mijn collega's niet meer wil? Hoe leg ik het de kinderen uit die zomers via ons schepen veilig in het kanaal konden zwemmen? In een tijd van crisis waar we allemaal mee te maken hebben ,word Nederlandse trotse bedrijfstak ,de scheepvaart nog eens extra de grond ingeschopt. Wij worden isoleert en ik voel me beperkt in mijn sociaal leven door het nieuwe beleid . Een beleid dat vanaf 1April van kracht is, maar wij er nooit over informeert werden voor die tijd dus ook nooit de mogelijkheid hadden om bezwaar aan te tekenen . Tussen 9 oktober 2013 en 28 Maart 2014 hebben wij vaak gebruik gemaakt van deze ligplaatsen en in al die tijd is nooit enig informatie aan ons overhandigt. Nu op 23 April hebben wij een informatie schrijven overhandigt gekregen waar in staat dat wij tot 1April de kans hadden om bezwaar te maken, veel te laat dus. Verschillende Belangen Verenigingen voor de Binnenvaart schijnen hier zelf ook mee akort gegaan te zijn, da vraag ik mijn toch af zitten da nog Mensen die ook maar enig inzicht of connectie met ons bedrijfstak hebben. Ik voel mijn in steek gelaten door jullie en schaam mijn diep om een Gorkumer te zijn. Waar is onze vrijheid gebleven waar wij als Gorkumer zo trots op zijn? Moet in ons zo mooie Gorinchem echt alles aan banden worden gelegd? Jammer want het was zo leuk een “vrij”Gorkumer(Nederlander) te zijn. In mijn ogen hebben jullie al jullie normen en warden laten gaan en is het niet meer “alles kan niets moet” maar “iedereen voor zich”